

Van “le Diable Liègeois” naar “den Antwerpschen duvel”

**Wereldoorlog I
op Schoonselhof?**

**Jurien Cuperus was een Vlaming die streed met de Canadezen.
Waarom ligt die niet op het militaire gedeelte?
Het antwoord hierop en nog veel meer op deze rondleiding!**

Voor alle info:

Vzw Grafzerkje, p/a Jacques Buermans - Frieslandstraat 4 - bus 6 - 2660 Hoboken

Tel: 03/829 16 03

Mail: jacques.buermans@scarlet.be

Van “le Diable Liègeois” naar “den Antwerpschen duvel”

Startplaats

Hoofdingang begraafplaats Schoonselhof
Kruispunt Sint Bernardsesteenweg/ Krijgsbaan te Hoboken.

Info

Een rondleiding over Wereldoorlog I is niet alleen een wandeling langs de militaire graven van de begraafplaats Schoonselhof. We starten bij de laatste rustplaats van Fernand Verschaeve, één van de eerste testpiloten en een Luikse waaghals die het leven liet nog vóór Wereldoorlog I begonnen was. Jules Tyck was niet alleen een piloot, hij had nog andere pijlen op zijn boog. Jurien Cuperus was een Vlaming die streed met de Canadezen. Waarom ligt die niet op het militaire gedeelte? Eindigen doen we bij de laatste rustplaats van ‘den Antwerpschen duvel’, wie mag dat wel wezen? Onderweg vertellen de gidsen van vzw Grafzerkje het verhaal van vier broers die allen verdienstelijk waren tijdens de ‘grooten oorlog’. Hoe kwamen twee Antwerpse politieagenten aan hun eind? En waarom ligt Grenville Hopkins niet bij zijn strijdmakers in de Westhoek begraven en ook niet in zijn geboorteland Canada? Dit alles en nog veel meer komt u te weten tijdens deze rondgang, rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen.

Gidsen An Hernalsteen - Marc Coremans - Jacques Buermans

Taal Nederlands / Engels

Duur 2 uur

Prijs € 75 per gids (groep van maximum 25 personen)
Meerdere gidsen mogelijk